

Quiet/Rustig

Vraag jij je soms af hoe
Ik wel dus
Wanneer, ik een kleur noem
Noem rood nu als voorbeeld
Je nooit echt kunt weten
Is rood dan hetzelfde in jouw hoofd
Als rood is in mijn hoofd, wanneer ik zeg rood

En stel dat je zou vliegen echt
Bijna zo snel als 't licht
En je draagt dan een lichtje
Dan zou toch dat licht daar weg moeten gaan
Met de snelheid van 't licht
Of dat zegt mijn gevoel
Wat ik daarmee bedoel

Wat ik denk, ook al blijft het soms gissen voor mij
Ben misschien in mijn hoofd toch iets anders dan zij
De antwoorden dringen mijn brein zomaar binnen
Verhalen die ik niet meer hoef te verzinnen
En als iedereen schreeuwt, alsof het ze plezier doet
Klinkt dat in mijn hoofd allemaal veel te luid
En ik wil dat het stopt, mijn pa en mama
Zet de tv en alle verhalen eens uit
En het spijt me, dit zal vast onduidelijk zijn
Dat lawaai maakt me boos, maar voelt ook weer heel fijn
En die herrie van binnen ebt meestal wel weg
Maar vandaag heb ik pech
Het doet zeer en blijft gonzen
En mijn hart blijft bonzen
En mijn ogen branden
En plotseling wordt alles, wordt alles weer
Rustig
Als stilte en toch niet echt stil dus
Heerlijk kalm en zo rustig
Als wanneer je een bladzij verlegt in een boek
Je het bos in je eentje bezoekt
Rustig
Als stilte en toch niet echt stil dus
Even simpelweg rustig
Als wanneer je je kussen drukt tegen je aan
Je je hart in je hoofd zacht hoort slaan
En alle mensen rondom me
Ze blijven maar praten
Maar wat ze ook zeggen
Het bereikt me nu niet meer

En het is rustig
En mijn hoofd leeg
Of de storm
Daar waar ik sta niet beweegt